

**BINNENGEKOMEN
TEAM DOCUMENTSERVICES
D.D. 11-06-2020
No. 2020-16013 (RAAD)
No. 2020-16014 (V&L)**

Onderwerp: Brief voor gemeenteraad

Beste heer/mevrouw,

Ik heb een brief geschreven voor de gemeenteraad m.b.t. de huidige wereldwijde BLM demonstraties en het onrecht waar gemeente Maastricht ook schuldig van is. Ik weet niet precies wanneer dit besproken wordt (wellicht 1 juli, bij het cultuur en recreatie onderwerp?) Meerdere steden hebben dit initiatief al genomen. Ik vind dat Maastricht moet volgen.

Graag hoor ik of een brief genoeg is, en of een filmpje of andere manier beter is.

Met vriendelijke groet,

Beste raadsleden van de gemeente Maastricht,

Mijn naam is _____ geboren in Maastricht en opgegroeid in Zuid-Limburg.

Ik stuur deze brief met betrekking tot met de huidige “Black Lives Matter” opstanden en demonstraties tegen racisme en politiegeweld in Amerika en Europa. Hierdoor wordt er eindelijk meer bewustzijn en begrip verspreid, en steeds meer mensen beseffen de ernst van dit onrecht. Onderdeel van dit onrecht in Nederland is het toelaten van zwartgeschminkte mensen tijdens ons Sinterklaasfeest. Steden als Nijmegen en Utrecht hebben onlangs besloten dat zwarte piet niet meer welkom is, en ik vraag gemeente Maastricht hetzelfde te doen.

Met veel onschuldig plezier ben ik opgegroeid met de Sinterklaas en zwarte piet traditie, en ik zag er zelf als kind nooit kwaad in. Maar naar mate ik ouder werd en meer kennis opdeed over diversiteit en inclusiviteit, besepte ik hoe kwetsend deze traditie is. Na dit besef wordt mijn trots vervangen door schaamte en onbegrip, wanneer ik overal zwart geschminkte mensen zie tijdens de intocht en algehele Sinterklaas periode.

Er zijn niet voor niets al jarenlang demonstraties in Nederland, en ik ben uiteraard niet de eerste/enige met sterkte gevoelens over deze ouderwetse en kwetsende traditie. Ik kan als geen ander begrijpen hoe belangrijk Sinterklaas is, en dat dit een kinderfeest is. Maar het toelaten van een racistisch karikatuur, wat jaren lang gebruikt is om niet-witte mensen te ridiculeren, is niet van deze tijd.

Maastricht is modern, trots en bourgondisch: wij staan voor het genieten van het leven. Laat iedereen daarom genieten van dit mooie feest. Een feest waar alle kinderen en volwassenen uitkijken naar cadeautjes krijgen, hun schoen zetten en liedjes zingen.

Dus bij deze vraag ik jullie, de prachtige bourgondische gemeente van Maastricht, om óók te kiezen voor inclusiviteit en innovatie. Laat zwarte piet niet meer toe in onze mooie gemeente.

Als jullie openstaan voor een persoonlijk gesprek, kunnen jullie mij contacteren.

Hoogachtend,